



Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018

«Μην αρχίζεις τη μουρούρα»

6^η χρονιά

Πρεμιέρα, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις 21:00

...και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

Η «Μουρούρα» ξαναχτυπά για έκτη χρονιά! Με παλιές και καινούργιες αγάπες! Θα ζήσουμε μαζί τους τις χαρές, τα παθήματα και τα... μαθήματα τους. Μια νέα χρονιά, με περισσότερο κέφι, φαντασία, έμπνευση και πολλή καθημερινότητα! Στην αστεία εκδοχή της.

Έχει να πάθει πολλά αυτή τη χρονιά ο αγαπάπητος Μηνάς (*Αντώνης Αντωνίου*) από την τρελο-Βουλίτσα του (*Ελένη Κοκκίδου*). Αλλά, εδώ που τα λέμε, τα τραβάει ο οργανισμός του! Πόσο μάλλον τώρα που δεν θα είναι ζευγάρι μόνο στη ζωή αλλά και στη δουλειά, μια που η απόφασή της τώρα που εκπλήρωσε το όνειρο της για το απολυτήριο λυκείου, είναι να μην περιοριστεί στα άχαρα καθήκοντα της συζύγου του προέδρου μιας ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά να μπει στον κόσμο των... επιχειρήσεων. Και ποιος είναι καλύτερος συνétairos από τον Μηνά; Το ότι αρχικά θα το κάνει εν αγνοία του, είναι μια... λεπτομέρεια. Άλλωστε αυτά τα μικρά μυστικά, τρέφουν τη... μουρούρα! Φέτος μαζί τους θα δούμε και άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Τον μεγάλο αδελφό της Βούλας, τον Μανώλη (*Γιώργος Κωνσταντίνου*) αλλά και την πρώην αρραβωνιαστικιά του Μηνά, την Λιλίκα (*Νατάσα Ασίκη*).

Μεγάλες ανατροπές, όμως, μας επιφυλάσσει και ο αγαπημένος μας Ηλίας (*Βλαδίμηρος Κυριακίδης*). Η καινούργια σεζόν θα τον βρει μακριά από την Αθήνα, σε μια άλλη πόλη. Διευθυντής εφορίας πλέον, αλλά και φρεσκοχωρισμένος, μια που ο κοινός τους βίος με την Μαρίνα τελειώσε. Δίπλα του και, ίσως όχι και τόσο στενοχωρημένη με τις εξελίξεις, η Ελπινίκη (*Ελένη Γερασιμίδου*) η μάνα-βράχος, που δεν θ' αφήσει τον γιο της χωρίς στήριγμα, αλλά και χωρίς μουρούρα. Φαντάζει αδύνατο να δούμε τον Ηλία χωρίς τη Μαρίνα του, αλλά οι ανατροπές κρατούν άσβεστη αυτή τη φλόγα που λέγεται «Μουρούρα». Εξάλλου, ο «τυφώνας Καίτη» (*Κλέλια Ρένεση*) θα μπει δυναμικά στη ζωή του και θα φέρει τα πάνω κάτω. Νέα φάση ζωής για τον Ηλία, που κρύβει πολλές εκπλήξεις και θα γεμίσει με απίθανες καταστάσεις την καθημερινότητά του.

Οι απολαυστικοί καρντάσηδες, Μπάμπης (*Σπύρος Τσεκούρας*) και Ξένια (*Άννα Κουτσαφτίκη*) και η κόρη τους Σοφία (*Κωνσταντίνα Λιναρδάτου*) που τους γνωρίσαμε πέρυσι και τους αγαπήσαμε σαν να τους ξέρουμε χρόνια, θα εξακολουθήσουν να μας κρατούν συντροφιά από την Θεσσαλονίκη, που, ευτυχώς, είναι ένα βήμα από την αγαπημένη τους Χαλκιδική, γιατί όπως λέει και ο Μπάμπης «σαν την Χαλκιδική δεν έχει».

Μαζί τους, και ο Γιωργάκης (*Μιχάλης Προσπαθόπουλος*) φίλος και συμμαθητής της Σοφίας, που γίνεται συχνά ο καταλύτης ανάμεσα σε κόρη και μπαμπά.

Από την παρέα δεν θα λείψει και η κυρία Σοφία (*Ελισάβετ Κωνσταντινίδου*) μαμά του Μπάμπη, η οποία φέτος θα αποποιηθεί την ταμπέλα της θλιμμένης χήρας και θα μας συστήσει το νέο της αμόρε.

Ο Άγγελος (*Σπύρος Χατζηαγγελάκης*) και η Βέλη (*Μαρία Χάνου*), οι δύο μικρότεροι ήρωες της παρέας, που μας κέρδισαν με τη φρεσκάδα τους, θα μας συντροφέψουν και στο φετινό μας ταξίδι. Τόσο διαφορετικοί αλλά και τόσο ταιριαστοί μεταξύ τους, θα βρεθούν σε καινούργια μονοπάτια, με τον Άγγελο να αναλαμβάνει τη νέα του επαγγελματική θέση και τη Βέλη να αναθεωρεί τη δική της στάση ζωής...

Το **σενάριο** υπογράφουν οι: Έλενα Σολωμού, Παναγιώτης Χριστόπουλος, Σάρα Γανωτή, Θέμης Γκυρτής, Φώφη Κώππη, Γιάννης Διακάκης, κ.ά.

Σκηνοθετεί ο Διονύσης Φερεντίνος.

Μουρμουρίζουν οι: Αντώνης Αντωνίου, Ελένη Κοκκίδου, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Κλέλια Ρένεση, Σπύρος Τσεκούρας, Άννα Κουτσαφτίκη, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Μαρία Χάνου.

«Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» για έκτη χρονιά! Πρεμιέρα την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στις 21:00.