



Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

**«Μετά τα μεσάνυχτα»
με την Ελεονώρα Μελέτη**

**Γιατί οι καλύτερες ιστορίες είναι οι αληθινές
Απόψε στις 00:15**

Απόψε λίγο «Μετά τα μεσάνυχτα», η Ελεονώρα Μελέτη υποδέχεται τη **Νανά Παλαιτσάκη**. Μετά τα πρώτα σχόλια που κάνει δημόσια για τον πρόσφατο και ξαφνικό θάνατο του πρώην συζύγου της, η γνωστή δημοσιογράφος ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής της. Περιγράφει πώς είναι να μεγαλώνεις χωρίς πατέρα καθώς εκείνη έχασε τον δικό της όταν ήταν μόλις πέντε ημερών. Επίσης, εξομολογείται πως με τη μητέρα της είχε κακές σχέσεις γιατί εκείνη μετά τον θάνατο του συζύγου της έπεσε σε κατάθλιψη με αποτέλεσμα να την παραμελεί, ενώ αργότερα ήταν πολύ επικριτική και παρεμβατική μαζί της. Η Νανά Παλαιτσάκη μιλά, ακόμη, για τους τρεις γάμους της και λύνει την παρεξήγηση γύρω από τα τρία επίθετα που είχε. Τέλος, διηγείται πώς βρέθηκε να κάνει τηλεόραση ενώ απαντά και σε όσους την έκριναν, υποστηρίζοντας πως έκανε κακές επαγγελματικές επιλογές με το να εμφανίζεται σε πάνελ εκπομπών.

Αμέσως μετά, ο ιατροδικαστής **Νίκος Καρακούκης** θα μας μιήσει στα σκοτεινά μυστικά του ενδιαφέροντος επαγγέλματός του. Περιγράφει το τελετουργικό που συνήθως ακολουθούν οι κατά συρροή δολοφόνοι και παραδέχεται πως υπήρξαν στιγμές κατά τη διάρκεια της καριέρας του που τον έκαναν να μετανιώσει για την απόφασή του να γίνει ιατροδικαστής. Σχολιάζει τα μεγαλύτερα εγκλήματα που κλήθηκε να γνωματεύσει και αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα νεκροτομεία κατά την τραγωδία του «Σάμινα» αλλά και των πυρκαγιών στο Μάτι. Τέλος, κατονομάζει ποιον εγκληματία θεωρεί τον πλέον στυγνό από όλους όσους μελέτησε.

«Μετά τα μεσάνυχτα», με την Ελεονώρα Μελέτη, απόψε στις 00:15